

İÇİNDEKİLER

Önsöz	005
Hâl	010
Kan Deli Akarken	011
Deli Kan	012
Aşk	013
Kirin İzi	014
Seni	015
Soğukta	016
Kana Kana	017
Suskun Gürültüler	018
Güzel	019
Meşgul	020
Sûkut	021
O Demek	022
Türkü	024
Kaçalım	025
Solan Mevsim	026
Avşa	027
Bende Kaybolan Sen	028
Perişan	031
Yine Arzulamak	032
İz	033
Bitkin	034
Ömür	035
Açık	036
Ben ve Sen	037

Daralmak	038
Dert	049
Senin	040
Çirkin Hal	041
Yaka Yıka	042
Karışık	044
Deli Gönül	045
Bilmem	046
Rüya	047
İpin Ucu	048
İçki	049
Erircesine	050
İstanbul'dayken	051
Güneş Gülmesin	052
Suçlu	053
Gelincik	054
Ona Veda	055
Nehir	057
Sûkut	058
Görünen Son	059
İstanbul	060
Gelin	061
Son Gün	062
Pişmek	063
Deli Rüzgar	064
Kaygı	065
Dinle	066
Rahatlık Var	067

Zaman Tüneli	068
Boşuna	069
Mezara	070
Durdu,Uyudu,Uyandı	072
Çekil	073
Üzer Beni	074
Hayat Bomboş	075
Uçan Canlılık	076
Sorma	078
Donuk	079
Deli Deli	080
Özlenen Bakış	081
Bekle ve Ekle	082
Sersem	083
Kirli Ruh	084
Hapı Yuttu bizim Eşek	085
Yanmayan Mum	086
Arayış	087
Kahırlı Hayat	088
Sev-gi (iki hece)	089
Aptal Karga	090
İnilti	091
Hayatın İpi Kopuk	092
Ne ?	093
Ah!.Boğuşarak Geçen Ömür	095
Bitirirken Deli Kanı-Öğüt!	096
Sahtekâr Borçluya	097
Hüzunlu Anış	098

Hasta	099
Törende	100
Gonca	101
Ekmek	102
Acı Gurbet (Devlete Sitem)	103
Yapıklı Entarili Kadına	104
Papanın Ardından	105
Sonbaharın 24 Kasımına	106
Görünmeyen Postacı	108
Uzak Kaldık Gurbet Elde	109
Neredeyim	110
Bir Türü	111
Yıllar	112
Vedâ	113
Neşet Ertaş	114
İhtiyarlık	115
Nasip	117
Gurbetten Sıla'ya-Acı Sızlanış	118
Benden Bitiii !	119
Son Söz	120

Ben de gençtim!
Sazımla sözümle gerçekten bir ateştim.
Alevlendim,yandım , yine yandım sonunda piştim,
Ne yazık ki artık, ben de o çaptan düştüm. M.K

KAN DELİ AKARKEN

Uzaklaşan eski zamandan

1964 beri elimde kalanlar ve eklentilerle

Muzaffer Köklü – Emekli Öğretmen

2. BASKI

Impressum

Texte: ©Copyright by Muzaffer Köklü

Muzaffer Köklü - Frankfurter Straße 186

D-34134 Kassel

Kontakt: dr.koeklue@web.de

Selfpublisher / Eigendruck

ÖNSÖZ

İnsan hayatı gerçekten zaman çemberinin içersinde dönüşümler arz ediyor. Ömrün sürelerini, kanın akış zamanı içersinde kişi, iyi ve sağlıklı bir şekilde özümleyemiyor.

Zaman ve olgunlaşma dediğimiz tecrübeler gerekiyor.

Bu süreçte genç; başkalarının dorğularını değil, kendi dorğularını , en dorğru kabul ediyor.

Hatalar denen, yanlışlıkları kabullenmek istemiyor. Tabiatıyla haklılık payını kendisine çıkartıyor. Zaman tünelini geçmesi, dışarıdaki ışığı görmesi gerekiyor.

Kan deli aktıkça bu süreç devam ediyor.

Zaman zaman başkalarınca, kanı durgunlaşanlarca horlanıyor, kınanıyor.

Halbu ki; Hak'kın yaratış kanunu na bile uygun olan bu hal, kültür vesosyal yapısı gelişmeyen toplumlarca daha çok yadırganıyor. Zamanla hoşgörü geliyor, ancak pişmanlıklar geri getirilemiyor.

Her iki taraf için de, çevre baskılı ve etkili oluyor!

Ne yazıkki, benim de hayatımın birinci ve deli bölümü olarak adlandırdığım bu zaman çemberi bana aittir.Kınanamaz, horlanamaz! Kanın deli akışını durdurma gücü yüce yaratıcıya ait olduğu için, bu güç sende yoksa ki, yok. Söz söyleme, yerme, yanlış ve kötü düşünme hakkında sende yoktur.!

GENÇLİĞİMİN YANSIMALARINDAN BİR
DEMET BUNLAR.. Gel satırlar arasına sen de dal.Gençler kendini ararken,geçliğine vedâya doğru, uzak ve yakın yaklaşmakta olan dost!

Sen de gençliğini ara. Belki kendinden birşeyler bulabilirsin.

Senin kanıyın da deli aktığı zamanını, geçmiş hatıra ve hayalleriyin canlanmasıyla baş başa kal. Hayat filmini geriye doğru sar, gözlerini kapat, makinayı yeniden çalıştır.

Hatasız kul olsaydı, Hz. Adem hata yapmaz ve Cennet 'ten atılmazdı.! Önemli olan testiye kırmadan, geriye getirmektir!
Erdemlilik hatadan dönebilmektir.

(1964-1994 ten toparladıklarım .)

Dalgaların sahile vuranlarından.

KANIN DELİ AKTIĞI

Uzaklaşan eski zamandan yansımalarından!

-MUZAFFER KÖKLÜ- Emekli Öğretmen-

Muzaffer.koeklue@web.de

Haziran 2012 – 2015 Kassel /Almanya

HÂL

Bir hâl oldu !

Gönlümüze bu yaşta.

Ne akıl kaldı ne fikir,

Bu garip başta.

Zemheri ayazı , şu kara kışta

Kavun ister, karpuz ister şu gönül !!!...

KAN DELİ AKARKEN

Cıvıldayarak akan
Gençlik,
Vızıldayarak uçan
Arı,
Meleyerek koşan
kuzu,
Çağlayarak akan
Dere!

Yorulduğum dinleyin beni....

Özlemimi,..Arzularımı.
Kaçışımı,Koşuşumu.
Neden anlamıyorsunuz?
Durun !
Dinleyin bir kere fırtınada,
Kanın deli akışını ve coşkunun seli. Adana 1968

DELİ KAN

Baharında başlıyor geçliğin aşkı,
Sorma, kaç oldu bu gencin yaşı?
Aşkıyla sıkarsa toz eder taşı,
Dokunma, havalandı yerdeki başı !

Kanı deli akıyor, canlar yakıyor,
Sevdalı gözlerle Yar'e bakıyor.
Zülüflerin mah yüzüne döküyor,
Yar deyince ciğerlerin söküyor.

Ah !... DELİ KAN lım !
Böyle mi geçecek Sen'le zamanım?
Ateşler dinmese, sevdan sönmese,
Canım çıksa uğruna, ama bu aşk ölmese ...

Düziçi- 1964

AŞK

AŞK, imkansızı başarmaktır,
Bir dağın volkan gibi patlamasıdır.
Kânun ve kural tanımayan bir arzu,
Ve uğruna okyanuslar tepelemektir.

Aklın durduğu, duygunun patladığı
Hayatın atladığı ,
Ölçüsüz hendektir AŞK.

AŞK seni ya yakar,
Ya da sevgi seli olur akar.
Ya yüce tepelerde gezdirir seni,
Yada; yılanın deliğine sokar, bezdirir seni !

Haruniye-1967

KİRİN İZİ

Seni özlüyorum inan her an,
Kısada olsa geçen zaman.
Ben burada sen orada,
İstersen don, ister sen yan.

Neden sevdik birbirimizi,
Her kirin muhakkak kalır izi.
İçimdeki acı sızı,
Öldürecek ikimizi.

Acep ne haldesin şimdi?
Bilmem yanındaki kimdi?
İndi içime sızılar indi,
Bendeki köpüren duygular söndü.

Bilmiyorum ne yazayım?
Bilmemki, kime kızayım?
Ne aradım ? Neyi buldum?
Daralmış bir hafızayım !

SENİ

Eğer meşgale olmasaydı dünyada,
Çıldırırdım yokluğundan.
Ümitlerim yok olsaydı, sensizlikte,
Kaybolurdum umutsuzluğumdan.

Kalem yazmak istiyor ,çizercesine.
Beynimdeki,
Karışık düşüncelerin düşüncesizliğinde.
Etrafa bakıyorum arar gibi,
Olmayan,
Bulamadığım ve kaybettiğim seni.

Damarlarımda bir perişanlık,
Atışları bozuldu kalbimin.
Ne olurdu kahpe dünya!
Bana bıraksaydı SENİ !
Yedi bitirdi tüm ümitlerimi..

SOĐUKTA

Caddeler sođuk, boş.
Caddeler yalnız, sessiz.
Üşüdüđ yalnızlıkta
Kalabalık ıssızlıkta sensiz.

Kaldırımlar yalnız,
Caddeler karsız.
Arıyor her yerde seni,

Utanmaz gönül ne kadar arsız.

Isın kendi kendine,
Dön sen eski haline.
Dışarın sođuksa, içerin yansın,
Seni seyredenler sevdalı sansın....

KANA KANA

Varmı bilmiyorum,
Arzularına erişen?

Kar yağmış dışarda.
Donan bir yalnızlık var!
İçerde olmuşsun ne çıkar,
Başına yağmış zaten kar!

Soruyorum bazen neye?
Herkes yaşasa arzularını,
Ne olur biteviye.
Seven sevenle taparcasına,
Dolu dolu, belense sevgiye.

Ne zaman değişir bu dünya?
Kalırmıyım ben bilmem o zamana?
Ben yaşayamadım arzularımı ama,
Sevenler yaşasın hep kana kana...

SUSKUN GÜRÜLTÜ

Gürültüler !
Susmayan gürültüler.
Beynimdeki acısıyla.

Dur !
Akan zaman,
Geriye götür beni.
İstemiyorum sendeki öleni.

Dirilt!
Yaşayan hatıralarımda beni.
Suskun gürültüler kafamda,
Tanıyamadım kalbimdeki
Seni.....!

GÜZEL

Bağı bahçesi güzel.
Boyu boydamı güzel.
Seni saran bir insan,
Nasıl olur sana el ?

Kokun bana sanki mis,
Sende buldum ayrı his.
Göğüslerinde uyumak,
Bilemezsin ne nefis.

Canmısın cananmısın?
Sinede od kanmısın?
Kurudum ,gazel oldum,
Bana sen dermanmısın ?

1968

MEŞGUL

Rüzgarlı bir sabah
Serin.
Pırıldayan ışıklar,
Yapraklar arasında,
Seni hatırlatır.

Uykudan uyanan gözlerindeki,
Nazlı bakışlarındaki ışıltıları.
Sesler,
Seni düşünmekten dalmışlığa uyandırır.

Haydi uzaklaş yanımdan,
Meşgul etme benliğimi,.
Beynimdeki yerini şimdilik bırak bana,
Bekle.
Kendimi bulunca dönerim sana.....

SÜKUT

Yıldızım gökten aktı
Hayat canımı yaktı
Beni pisliğe taktı
Geç kaldım seher vakti.

Yandı kavruldu sükut
Haşlandı yandı vücut
İsyanıma gülerken
Şimdi dilini yut.

Hainler cezalanır
Dünyayı pembe sanır
Sürünür,hezan olur
Hayatta yalnız kalır.

O DEMEK

Deli deli
Kaçtı bundan evveli?
Sanki bir kuştu
Pır dedi uçtu.

Dut gibi sarhoş
Bazen güzel
Bazen , bir hoş.
Hem tatlı ,hem mayhoş.

İnanma ,sevme
Sorana övme
Kızsan da delicesine
Sakın dövme.

Sen sevmiřsin ne ıkar
O bařka bir Őey arar.
Nasıl yaptı bana bunu
Deęiřti bende karar.

Sev, zle, aldanıp kanma
Gez ,eęlen , bořuna yanma!

Taranmıř,arınmıř,
Yazık ok acıdım yanmıř.

Yine sevmek,
Onu zlemek
Bilmiyorum iřte
Ne demek lzımsa
O demek !

1967

TÜRKÜ

Kesildi rüzgarım, sensiz havada,

Gezme deli arı, bal yok yuvada!

Yol yarıyı geçti ,yönünü seçti,

O yolunu buldu , arayı açtı.

Esmeye deli rüzgar ,yaprak döküldü!

Diktiğim fidanlar, geri söküldü.

Sevgiye doymadım yollarda gezdim,

İnan gayrı şu canımdan ben bezdim.

KAÇALIM

Dünya güzel,
Bırakın yaşayalım.
Koşalım, coşalım,
Neşelenmek ömre vefa yara giden yolda!

Bırakın yüce dağlardan aşalım.

Cıvıl cıvıl yolda oynar çocuklar,
İhtiyarlamış ninem.
Hatıra dolu gözlerle seyreder onları.
Ben seni seyrederim!

Kabuğuma sığmam, taşarım.

Vurma ömrüne gem,keder,
Yaşa yaşa murada er.
Seninle beni bu zalim kader,
Bitirir,tüketir sonunda yer.

Utanmaz,usanmaz gönül , gel kaçalım.

SOLAN MEVSİM

Dur! Batan güneş gibi kaybolma,
Ağlayan yağmura pes etme.
İskelede demirlesin aşk gemisi,
Sâkin olmak mı işin en iyisi?

Sararan yaprakların kapattığı bu yollar,
Neden kendinizi saklıyorsunuz?
Göçen mevsimle bırak rüzgarlara,
Alsın , savursun seni duvarlara.

Güneşin doğuşunda uyan,
İçindeki sevgini esir et ona.
Kapanan perdelerde kaybol,
Es, yık, savur!
Ve
Hülyalarınla sarar ,sol.
Solan,
Ve kaybolan mevsiminde;
Bol ,bol.....

AVŞA

İçimdeki olan sen!
Uykulu gözlerindeki ışıltı.
Doğrul,
Aydınlık arayışı içinde.

Kim kayboldu bende?
Ara,
Bul,
Sakla.

Yaşanan güzel günler !
An,
Düşün,
Um!....

Denizin güzelliğini hatırla,
Sokan arı...
Fayton,
VE ALTIN KUM !

BENDE KAYBOLAN SEN

Sel olsun o göz yaşların,
Ağladıkça boğsun seni.
Sonbahar yağmurunda,
Hüzunla hatırla beni.

Dökülen yaprakların sarı,
Hayatını sarartırcasına.
Bendeki sevginin selinde,
Düşüp,içersinde boğulurcasına.

Git,benden uzaklaş,
Alçalan dünya ile baş başa.
Kahrolası kaderimin deli yazısı,
Perişanlayacak kaderinle başbaşa.

Düğömlensin sevgilerin,
Hıçkırıklarınla boğazına.
Ve batsın bu dünya,
Sen altında kalırcasına.

Uzaklaş ismimin olduđu yerden,
Zulbünden geldiđin aynı isimden.
Nereye kadar giderim sanıyorsun?
Ya hislerine,yada başkalarına kanıyorsun.

Yaş ,yaş,
Bensiz kalacak benliđinle baş başa.
Başını birgün vuracaksın taşa,
Ama geç olacak ,artık boşa!

Düğömlen ,çözöl,
Düşün,hakver Allah aşkına.
Kahretmeye ittiđin,
O en büyük aşkına.

Koş koş,
Yetişemeden tuttum sandıđın,
Bensiz hayatın,
Kalacak bir gün bomboş!

Perişanlayınca o gün, beni hatırla.
Gözyaşlarım düştü satırlarıma,
Buruk acı verdi benim arıma,
Kararttıđın beyaz kađıtlarıma.

Daldan düşen bir kuru yaprak,
Almaya çalıştıđın bende ki seni!
Aşan bir güneşin kızılılıđında,

Al senin olsun !
Gözlerinde iki ıslak damla,
Yalnız kaldığında ,pişman ,
Baktığın tek noktada,beni hatırla
Ve
Gözyaşlarınla okursun...

PERİŞAN

Ezik bir dünya
Üzgün bir hayat
Doğmayan güneş
Zoraki hayat.

Her şeyde boşluk
Zanneder hoşluk
Çaresiz sabahlar
Sevgisiz hayat.

Zonklayan beyin
Anlamsız çaba
Sevgiler bayat
Kahreden hayat.

Yaşa,
Anlamsız yaşa
Kepaze hayat
Çabalar, arzular hepsi boşa.

YİNE ARZULAMAK (bestelenebilir)

Bahara dönüşen mevsimler gibi
Hasrete dönüşen sevgiler gibi
Seni arzularım kumrular gibi

Sevda çemberinde döner ağlarım.
Gönlümü sarmalar, kara bağlarım.

Elim ermez atsam yüce dallara
Büründürsem yeşillere allara
Belesem durmadan gonca güllere

Seni arzularım kumrular gibi
Sevda ormanında vurdular beni!

İZ

Kalbime sormadan uzaklaştığın,

Vebâlin altında kalırsın bir gün.

Sevgiyi kalbinde madde sandığın,

Adının altında kalırsın bir gün.

Oyuncak mı hayat , pupemi bu kalp?

Bilmecemi, çözmecemi?

Sararmış yapraklar zamansız düşüş,

Ağla mı, gül mü?

Ancak !,,,

Kalbindeki beni silmen mümkün mü?....

BİTKİN

Rüzgar ne güzel sallıyor dalları?
Hazin hazin,tatlı tatlı.
İncitmemek için haşmetinden,
Korkuyor sanki kendi heybetinden.

Güzel yapraklar!
Nasıl seyretmem sizleri ben?
Her sallanışınız bana ninni söylüyor,
Sevgilinin cilveleri var sizdeki esintiden.

Elime alabilirmiyim birinizi?
O nun yerine okşayıp sevebilirmiyim ?
Hayır koparmam dalınızdan sizi,
Ayıramam sevginizi.

Bende ayrılmak istemiyorum!
Yapraklara bile kıyamazken,
Düşünmek istemiyorum,
Kabarıyor içimde bir kin!
Seviyorum anla beni ,
İliklerime kadar bitkin.

ÖMÜR

Bölünmekmi?
İz düşümle ikiye.
Ayrılmak mı?
İşte sana Türkiye.

Aranan sevginin birleşmesi,
Şaşkınlıkla kol kola!
Biteviye ,huzursuz.

Yolların ayrıldığı
O akşam.
Kaygulu suskunluklar,
Hicivler neye?

Ömrün süresini düşündünmü hiç?
Dünyanın yaşını hesapladın mı?
Doğmak sevinç,
Yaşamak çile.
Sonumu?
Ne yazıkki çaresiz bir sedye.....

AÇIK

Dur ihtiyarlamış varlık!
Elindeki eski baston,
Saati sorma bana,
Baksana saat tam on.

Otur,
Geçen günlerini hatırla.
Seven bir kalbin varmı aceba?
Söyle,
Bende kaybettiklerini!
Hatırlamak istemiyorum.
Söylediklerini.

Ara.
Bulamadıklarınla yetin.
İnan ki ,
Açıkça belli,
Samimi değilmiş senin niyetin....

BEN ve SEN

Baharı bekleyen arılar gibi,
Yağmuru bekleyen darılar gibi,
Sende bekle!
Bendeki yok olan sevgiyi.

Bulamazsın .
Arama başka yerde.
Sensiz ben, bensiz sen.
Neden farklı zamanlarda doğduk?

Neden?

Ölenedek ayırmasın bizi hiç bir şey,
Beni bendeki senden,
Seni sendeki benden.

Gel gel , gel artık.
Bu kalp sen yoksan eğer,
Yaşamayan , cansız bir yaratık!

DARALMAK

Zamanı yudumlamak sensiz ve
Hüzunlu.

Buz dağlarını kışın eritmek kadar
Zor.
Yangının ardındaki kızıl kor.
Hesapsız zaman insana inan,
Büyük acı kor.

Artık heveslerim hissiz ve boş.
Daraldım,
Senin arzuların zaten nahoş.

Anladım , kendi yaşantımı neçare,
Düşünülmeyen sonuç,beyhûde ve
Biçare.

Yoruldum hislerimle boğuşmaktan,
Arzularımın boğazını sıktıkça,
Hayatın peşinde böyle koşmaktan.

DERT

Bahar sıcaklığı ılık.
Rüzgarlar birbirine kavuşmuş.
Bir ikindi vakti!

Caddeler boş.
Sokakta duyulan, ince çocuk sesleri.

Rüzgar,
Açık camları kapatırcasına deli.

Beynimde,
Kaybolmuşluktan dönüş var belli.

Dur!
Gözün beyninle birleşsin,
Otur ve bak.
Hayatın insanları meftun ettiği,
Atmış şu vitesini , yerine tak!

SENİN

Işıklar arasında kanlı gözerim,
Ateşli küllerim yine özlerim.
Sen yalan da desen seni sezerim!
Ne ister ,yıkmakmı amacın senin?

Gizlenmiş ruhunda pek çok gariplik,
Tanıdıkça sökölüyor iplik iplik.
Bilmiyorum kaderindemi sarplık,
Nar gibi yakmakmı amacın senin?

Ruhumdan bir parça koparak gitti,
Dolaşıp gelerek beni delirtti.
Gitti bu insanlık benden hep gitti,
Ne ister,yitmekmi amacın senin?

İsterse üzüntü , isterse keder!
Sürüklüyor beni bu zalim kader.
Dostlarım duyarsa bu hale neder?
Ne ister , kaybetmekmi amacın senin?..

ÇİRKİN HAL

Acı acı gülmeyi
Sırtlandan mı öğrendin?
Deli gibiydin sanki
Ne yaptığın bilmedin.

Öndersiz ilerleyiş
Düşürür bir çukura.
Kış günü ayazında
Çıkma gezmeye kıra.

Ne oldu anlamadım
Sözlerine aldandım.
Sevgin şıpsevdi imiş
Halinden ben utandım.

Sadık olamazsın sen
Mutluluk bulamazsın sen
Kalmaz taze her zaman
Sendeki o tatlı ten !

YAKA YIKA

Ben bađırma taş basarım,
Güller boynunu bükmesin.
Ben yalnızda yatarım,
O göz yaşın dökmesin.

Seher vakti esen rüzgar,
Eridi dađlarda kar.
Çabuk geçti bende bahar,
Lâleler boyun bükmesin.

Sen rüzgarda esen yaprak,
Bazan kaya ,bazan toprak.
Çađlıyorsun hem akarak,
Irmaklar suyun dökmesin.

Unutulur vefasız dost,
Sarp kayada bitmiş bir ot.
Bazan uysal bazan inat,
Sezgiler zara gitmesin.

Hayatın mutluluk dolu,
Talihin en şanslı,bolu,
Yaka yıka sağı solu,
Yaşa sen de hayat dolu.

Vefanın bunca bolunu,
Kırdın kanadım kolumu.
Buldum artık ben yolumu,
Düşüncem boyun bükmesin.

KARIŐIK

Anlamıyorum!
Ne karıŐık bir kızsın?
Hem g¼c¼ hem kolay anlamak seni,
Anlamıyorsun hiç, seni seveni!

Kader ađın karıŐıŐıŐ,
Sense buna alıŐıŐıŐ.
Aldırmıyorsun , yanılıyorsun.

Ama aŐık olmak bir baŐka,
Hiç arzuyla olmuyor!
G¼nah deđil herhalde,
İstemedim,
Kendiliđinden oldu
Bana ne !!!!!!!.....

DELİ GÖNÜL

Gün olurda bu günleri ararsan,
Şöyle bir gönlünce es deli gönül.
Nazlı yar uzakta diye yanarsan,
Şu deli gönlüne küs deli gönül.

Gece gündüz ,akşam sabah demedin,
Sevincinden yemek bile yemedin.
Koca koca hataların görmedin,
Şöyle bir halini sez deli gönül.

Eve geldin sıcak üzgün sarıldın,
Canım dedi, yine ona darıldın.
Nasıl oldu ,sen yarine kırıldın,
Şöyle bir derdine yan deli gönül.

El haline bakmadımmı bir kere,
Kor ateşi sanki düşmüştü sere.
Bir bilinse rezil olun ellere,
Dön dolaş haline yan deli gönül.

BİLMEM

Yaprak gazel oldu yere döküldü,
Hayat bir iskelet yere yıkıldı.
Arzularım boğazıma tıkıldı,
Ömrün güzelliği nerede bilmem?

Gün doğuyor ,gün batıyor çileli,
Rahatsız etmedim yabancı eli.
Bu gidişin sonu bilmem ne belli,
Ömrün güzelliği nerede bilmem?

Gece gündüz huzursuzluk diz boyu,
Aradım bulamadım o asil huyu.
Nede buldum uğurluca bir sayı,
Ömrün güzelliği nerede bilmem?

Sonbaharın ardı gelir kara kış,
Kışın arkasından bahara çıkış.
Hayatın önünde koca bir yokuş,
Ömrün güzelliği nerede bilmem?

RÜYA

Seni gördüm rüyamda,
Saçların darmadağınikti.
Bitkindin bana karşı,
Perişan bir hal ya!...

Koştum peşinden,
Kaçtın.
Kumlu bir karpuz tarlası,
Hem yeşili vardı,hemde alası.
Kırıp yedik birlikte.
Kayboldun birdenbire ,
Sadece vücut izlerin kumsalda!

Çılgın gibi aradım,
Oturmuştun çıplak bir dalda.
Sonra , su götürüyordu seni,
Yalvardım nehre vermedi geri.
Atladım kurtardım o nazik teni,
Meğer o nehir değil,
Koskoca bir serseri !

Uyanıp kaldım,
Düşünüp daldım !.....

İPİN UCU

Kızıl gökyüzüyle deęişen bulut,
Öbek öbek olmuşsun gökyüzünde.
Hatırlarsam eęer onu bir yerde,
Derman çözüüyor benim dizimde!

Hayaller kurmakla olmaz bu işler,
Uykusuz geceler, anlamsız düşler.
Deli gönül yine yaylada kışlar,
Kalır o ayazda, řu açık başlar.

Acı , üzgün düşünceler sonucu,
Saęlam iken yırttın sende pabucu.
Kaçtı gitti işte bu ipin ucu,
İlmek atmak ,düğüm çalmak boşuna.

Seviyorum anla seni delice,
Aşkım koca Erciyes'ten de yüce.
Sensiz hayat bana artık bimece,
Çözemem,bulamam,sorma boşuna..

İÇKİ

Çok nazik başlamıştık yudumlamaya,
O anda benziyordun bir dolunaya.
Herkes atlılandı ben kaldım yaya,
İçki seni senden alıp gidiyor!

Birkaç eski dosttu içeri giren,
Herkes kendi gülün bağrında deren.
Orda bendim sana tek gönül veren,
İçki seni senden çalıp gidiyor!

Vakit geç olmuştu sen bir âzâri,
Bilmem ne kahveydi kimin ne yeri.
Az kaldı yıkacaktın bende ki seri,
İçki seni bazen yıkıp gidiyor!

Masada kırmalar, hem laubali,
Bir sevgilinin yakışır mı bu hâli?
Arada konuştun hep deli deli,
İçki seni benden alıp gidiyor!

Sevgiler boşuna, aramızda farklılık,
Sarhoşluk gider hoş a, arkada kalpler kırık!

ERİRCESİNE

Bilemezsin ne haldeyim Őu anda,
Sen yatakta sıpsıcacık uyurken.
Gözlerim yanıyor ışıklar camda,
Akşamki gecelik hala aklımda.

Sanki uyuyorum masa başında,
İçkinin balyozu hala başımda.
Tansiyon düşüyor bendeki kanda,
Kafam bende ama , aklım hep damda !

Ne zaman gelecek başbaŐa günler?
Bir anlatsam Őu halimi kim dinler.
Kolaymı sanırsın bu çektiklerim,
Deveye yüklesem o bile inler.

Yine özlemlili bekleyiŐ yine arzular,
Seni canım kadar severcesine.
Çözölsün aradaki Őu nazik buzlar,
Sıcak çayda Őeker erircesine.....

İSTANBUL'DAYKEN

Renkli rüyan ,yaşantın!
Gözlerime doluyor hep.
Boğaz'dan,Tarabya'dan
Seslerin geliyor hep.

Gözlerim kapandıkça,
Hatırlarım özlemle.
Gençliğin sevdasıydı,
Birdaha beklesemde!..

GÜNEŞ GÜLMESİN

Üzgünüm bu gün üzgün,
Gülmesin güneş ufuklara.
Uykusuz ve yorgun gözleri,
Rahatsız etmesin.

Yoksa senindemi uykuya,
Muhtaç gözlerinin dibi?
Seni düşünüyorum yolda,
Aynen senin gibi.

Üzgünüm ayrıldık, içim buruk.
Kalbime dökülen bir damla asit,
Nasıl geçecek yokluğunda zaman,
Sanma ki öyle çok ve basit.

Hiçbirşeyi sevemiyorum artık,
Delimiyim,divanemiyim ne?
Heveslerim yıkıldı boş ümitlerim,
Gitme geri dön ne olur !
Uykusuz yanıyor gözlerim.

SUÇLU

Alışmaya başladım, yalnızlık böyle imiş,

Dilinden ne gelirse, kaleme söyle imiş.

Görüp gezip eğlenmek ,sence yaşamak sanma,

Bu hayat böyle geçmez ,sakın buna aldanma.

Eğer birgün ayrılık varsa, şayet kaderde,

Suçlu sensin unutma ,düşersin kötü derde.

Dostum sandığın eller, gün olurda düşmandır,

İşte o anki günler, kaybettiğin zamandır.

Düşünmeden hareket, getirmez hiç bereket.

Aşk denileni sanma, istenilen çiğ bir et!

Gel bu tutumunu, güzel kız sen terket,

Tepilmez ,aranır sonra ,ayağa gelen kısmet.

GELİNCİK

Seni çok sevmişim ama ne çare,
Duyulursa ben ne derim o yare?
Gönül el vermiyor ben ne yapayım?
Olan oldu ne yapsam boş bir kere.

Sende güzel ruh var ama dizginsiz,
Neden lüzumsuzluk yardan izinsiz?
Artık çare yoktur böyle yetişmiş,
Çekilmez, çekemem bu ne biçim iz.

Gönül oyunuymuş ben geç anladım,
Daha neler bilmem neler dinledim.
Bana yar olamaz böyle sevgili,
Ama yazık ben halime inledim.

Kusurum bağışla sen genceciksin,
Ruhunu anlayana bir taneciksin.
Yollarımız ayrı yaşlarda farklı,
Gönlünce olana bir gelinciksin.

ONA VEDÂ

Bende istemedim kader avladı,
Ne hallerdi yüreğimi dağladı.
Kimliğimi bu hal bana sağladı,
Üzülme ,üzülmem kara yazı bu.

Zaman oldu kederlenip üzüldük,
Tortu kalıncaya kadar süzüldük.
Dün anladım biz tamamen çözüldük,
Üzülme,üzülmem kader bağı bu.

Sen yan çizdin ben geldikçe yollara,
Sahte kemer yakışmıyor bellere.
Duyulmsın ,istemedim ellere,
Üzülme ,üzülmem arzu bağı bu.

Yazık oldu sevdim,sevdin yıllarca,
Ne hayaller kurduk bile,binlerce.
Boşa çıktı hayal gemisinin yelkeni,
Masal kitaplarındaki serüvenlerce.

Ruhu temiz bir dostumu kaybettim,
İki sevgi arasında ben bittim.
Çaresiz bu aşkımızı ben kurban ettim
Üzülme üzülmem kaderde varmış.

O na benden acılı son satırlarım,
Düştükçe aklıma sevgini hatırlarım.
Bir dost,bir arkadaş bir sevgiliyi,
Güle güle diyerek hayata uğurlarım.....

NEHİR

Oylum oylum ,
Büklüm büklüm,
Ilık ılık bir sel aktı.

Yaktı yıktı,
Benide peşine taktı,
Sürükleyip götürüyor!

Nereye?
Ne zamana kadar?
Cennet e mi?cehenneme mi?

Yazık!
Ya önüne bir dağ çıkarsa
Nereye akarsın nehir ????

SÜKUT

Zaman bir asit gibi,
Eritiyor damla damla.
Ümitsiz sevgilerde bilmem,
Bir kaç bin halka?

Anlamak, izahtan zor bazen.
Neyi, niçin ,karışık.
İki gönül acımaksızın aşık.
İşte durum bundan dolayı şaşık.

Bilinmez ,bilemedim,
Ölmekle yaşamın tadı.
Ne yazıkki,aceba?
Ümitler ????
Kursaklardamı kaldı?

Zor bir engeli aşmak var mücadelede,
Yıkılan bir vücut,
Anlaşılmaz bakışların altında
Ve uzun bir sükut!.....

Çöz , kaybol,
Kollarındaki bağı.
Yada yırt at,
Üzerine atılan ağı.....

GÖRÜNEN SON

Gök mavi,
Yaprakların solgunluğunda,
Yerde bir ölü sessizlik,
Donuk!...
Gönül üzgün,
Solan sevginin soğukluğunda.
Dalan gözler, yutkunuşlar,
Suskunluklarda !.....

Boşalan göz yaşları,
Uzaklara doğru süzgün gözler.
Buğulu,nemli,
Damla damla su olan,
Yanaklarda...

Yorgun son,
Mahsun bakışlar.
Göçmekle suç alan gece,
Uykuya sarhoş beyin,
Hatıra kalan geçmiş,
Yaralı iki kalp,
Ve üzgün SON!...

İSTANBUL

Hatıramda derin izler bıraktı,
Ey İstanbul .
Senin o mavi gözlerin!
Kıvrılarak uzanan boğazınla,
Sinen kimleri yaktı?..

Tarabya 'nla ,Beyoğlu 'nla sükseli,
Bilemem sende olmayan sena,
Aceba ne demeli?
Güzel İstanbul!
Bilmemki neydi o sahil boyu?
Yemeği "Köşem" de mi yemeli?

Edirne'yle kol gezmişsin bir zaman,
Hatırası bende unutulmayan.
Selimiye selamlarken bizleri,
İçimde bir çizgidir inan İstanbul,
Edirne'nin bendeki o izleri!..

Acınla tatlınla bir harikaydın,
İstanbul!
Güzel İstanbul,
Bende unutulmayan bir hatıraydın....

GELİN

Uzunca boyu vardı
Gelinliğinin.
Yakışır diye düşündüm
İçimden.

Solan beraberliğin
Sararan yaprakları arasında
Sessizce.

Bağrıma bastığım
Yalnızlığımı,
Zehir gibi akıttım içime.

Haklı mıydı diye sordum
Kendime.
Heyecanla, çabanla gösterişini,
Buğulu gözlerle seyrettim.

Seni canlandırdım
İçinde,
Sen gelin olurken
Bendeki acı titreşiminle!.....

SON GÜN

İçimdeki zehiri
Bardağında yudumla,
Hatırladığında beni
Hıçkırıklarınla ağla.

Ölecek bir hayatın
Doğmamışlığı gibi,
Sarsın seni
Boşluktaki arzuların.
Bana zehir oldu
Sana yinede mutluluk olsun
Yarınların.

Acımasız hayatın çilesi
Benimi buldu çaresiz?
Yıkılan varlığım, inanki
Artık bir hayalet sensiz.

Gelmeyecek sanmıştım
Ayrıldığımız o uğursuz günü,
Atlatırım sanmıştım.
Geldi,çattı ne yazıkki
Kaderimizin acı son dünü!....

PİŞMEK

Dünya karma karışık,
Hayat üzüntülü yük.
Çek çek,
Taşı taşı boş yere!

Neden çileli hayat?
Derdi üzerinden at.
Düşün düşün,
Çözemedi geri yat.

Sakin yaşam,
Olgun düşün,
İşte senin gerçek işin.
Piş, piş,
Olgunlaşmak için.

Neredeee? Pişmeyi bırak,
Yanmak bile yok daha
Bu hayat bom b.. daha.....

DELİ RÜZGAR

Deli deli esiyor dışarda,
Ağaçları kıracak!
Özledim seni Delirüzgar es,
Serinlet bağrımdaki ateşi.

Penceremden dışarıya baktıkça,
Hatırıma geliyorsun Delirüzgar.
Sağı solu yaka yıka,
Dağıtıp ,duman ettiğini hatırlıyorum.

Nerelerdesin şimdi?
Bak yine çok özledim seni.
Ne olur gözlerime doğru es,
Ama, kimseye görünme emi?

Rüzgarım ,benim Delirüzgar'ım,
Sensiz nasıl geçer benim zamanım?
Sevgilim, cananım ,âhuzârım,
Gözlerimle üzerindedir nazarım....

KAYGI

Garip kaldım buralarda çaresiz,
Kenarlarda dolaştıkça hep sessiz.
Bu kocaman ülke bana ıpıssız,
Çaresizim, gerçektende çaresiz.

Zaman daralıyor bende gittikçe,
Soranım yok, senin hallerin nice?
Saplanmışım, çözümü zor bir bilince,
Sanki dokuz dilde hazırlanmış bilmece.

Hava soğuk, bense yorgun ve üzgün,
Ne kadar perişandık değilmi, biz dün?
Ya doğacak, ya batacak bizde gün,
Ya kavuşmak, yada biter büsbütün...

DİNLE

Eğer sen sel olursan,
Ben çağlarda akarım.
Bana canım dedikçe,
Gözlerine bakarım.

Ama zehir ettikçe,
Lüzumsuzca hayatı,
Ömrün şu tazesinde,
Yaşarız biz bayatı.

Bak şu ömür ne kısa,
Gönlüne koyma tasa.
Üç beş günlük dünyayı,
Büründürme sen yasa.

Çoşa,taşa,koş , yaşa,
Gelecek gelir başa.
Ölüm birşey getirmez,
Sağlığında bol yaşa....

RAHATLIK VAR

Ne hoř dünya yařayana!
Rahatlık var bořayana.
Ensesinden kařıyana,
Lüzumsuz yük tařıyana!

Dert, yük, acı,kasvet.
Edinme her Őeyi sen dert.
Açık bulursan üstünü ört,
Yumřak yařa , olma sen sert.

Bak ne güzel dünya, pırıl pırıl gün,
İyi bir insansan ,övün sen övün.
Yakıp yıktınsa güzellikleri,
İstersen ağla,istersen dövün .

Geçmiyodu eskiden sensiz bir gün,
Bak artık rahatlık var ve sükûn.
Bu dünya sana geniş se eđer,
Neden olsun bana dar ve üzgün?..

ZAMAN TÜNELİ

Hey dost!

Vakit nerelerde haberin varmı?
Bizim memleketler boranmı , karmı?
Gönlündeki o yar, şimdi o yarmı?
Zaman tünelinden haberin varmı?

Sevda ile coştun akan sellerde,
Hani o arzular, istekler nerde?
Gençliğin kaldımı, şimdiki serde?
Zaman tünelinden haberin varmı?

Çağlayıp coşardın yarı duyunca,
Sevdanla uzandın boylu boyunca.
Geçmezdi ayların, günler sayınca,
Zaman tünelinden haberin varmı?

Ey dost, heveslsrin tamamlanmadı,
Kimseler bunları anlayamadı.
Cevaz vermez artık, sona da kaldı,
Zaman tünelinden haberin varmı?..1994

BOŞUNA

İnsanlar kapalı kutu.
İçini tanımak ömre muttu.
Tanımak lazım emdiği sütü.
Kötü,kötü yine kötü,
Halini bilmiyorum!

Neden hırslı hareketler?
Kimler kimden neler bekler?
Söylersen, ardına ekler,
Neyi,kimi? sorma tekler!
Dilini bilmiyorum.

Yaz yaz, boşa,
Çiz çiz, gitmiyor hoşta.
Eğer söyleseydim taşta,
Avazı çıkardı inan, arşa!
Kimi mi?
Bilmiyorum.....

MEZARA

Bak, sevmek ne zormuş?
Ellerce pek hor imiş,
Sinede od , kor imiş,
Sönene kadar yansın.

Uzak kalmak temizce,
Ayrılarak sessizce.
İki yabancı olmak,
Kendi hayatına dalmak.

Ayrılnca her insan,
Üzülür tabi ki her an.
Ama, insanıda eritir,
Sırtına vurulan kötü zan.

Ben seni öyle değil,
Başka türlü sevmiştim.
Gömdüm onu içime,
Vefâlıdır bilmiştim.

Siteme gerek varmı,
Dünya o kadar darmı?
Sen demiştin zamanla,
Ayrılık hiç zararmı?

Güle güle sevgili,
Hayatımla ilgili.
Sevginle bile öldün,
Seni mezara gömdüm.....

DURDU, UYUDU, UYANDI

Kesildi hızı, bendeki Őu fani dŕnyanın,
Sŕt kŕpŕĖu gibi kabarıŐı.
DaĖdan yuvarlanan taŐ gibi,
Parçalanıp indi dŕze ve
Durdu!....

Baktı kapalı gŕzler,
Dŕnya uyanık o uyuyor.
Aslında herkese lazım,
Bazan uyumaya azim ve
Uyudu!..

Kalktı, yerinden doĖrularak,
Batan kirlili ayı,
Kovuyordu doĖan gŕneŐ,
Baktı, yine baktı ve
Uyandı.!....

ÇEKİL !

Yaşadığımı sanmıştım bu hayatı,
Hani, nerede onun tadı?
Anlamak lâzımmış bu kapısız handan.
Huzur var sanma bu ateşte yanandan..

Yaşa hayatı çok kısıda olsa, anlan,
Doysanda, tatsanda bu kepaze zamandan.

Boş verdim huzursuz arzulara,
Bu gidişler bırakmaz cepte para.
Halin dile gelse, yüzün bin kara,
Huzurlu yaşantını düşürme zara !...

Ben bıktım ,yaşamayanlar denesin,
Haberin yoksa dünyadan yine bir enayisin.
Kızma bana haberin varsa bu hayattan,
Çabuk uyan ha, bu uyanık rüyadan.

Acılı, tatlılı bu hatıralar,
Satırlar zar oğlar, kalem kan ağlar.
Her pisliğin sonu sabunlu suymuş,
Temizlenmedikçe hayat pas bağlar.

Bil ,bil ,kendini bil !

Ve

Sevgimle oynadığın hayatımdan

Çekil .!!.....

ÜZER BENİ

Ağacı sararması
Toprağın kararması
İnsanın daralması
Ne kadar üzer beni.

Sevginin soğuması
Kalplerin boğulması
Gözlerin oğulması
Ne kadar üzer beni.

Can ile canan ile
Sinede od kan ile
Aşkından yanan bile
Ne kadar üzer beni.

Serin esen rüzgârdan
Dağda eriyen kardan
Uzak kaldım ben yardan
Ne kadar üzer beni..

HAYAT BOMBOŞ

Boş bu dünya boş....
Ağlamak,
Sevinmek,
Sevmek, sevilme boş, boş boş!

Arzulamak, arzulamak güzel,
Hayatı sevmek tatlı,
Ay ışığı,
Yağmur sesi,
Güneşin sıcaklığı yakıcı....

Dünyaya doymak,
Hayallerle yaşamak,
Ümitler, sevgiler,
Koşmak, ağlamak,
Boş, boş, boş, .

Deli esen rüzgarda üşümek,
Yanan sıcaklığı tatmak,
Yanmak, kavrulurcasına,
Dünya ya kanmak,
Ümitleri kırılmış , ezik,
Yaşıyorum sanmak boş....
Boş, boş, boş !.....
Sevgin nahoş, kalbim inan, bomboş!

UÇAN CANLILIK

Kaybettiğimi anladığım an titredim,
Frakansı bozulan bir radyo gibi.
İstasyonumu kaybettim.
Senin olmadığın gar,
Ne işe yarar?
Durmuyor,
Durmak istemiyor trenim.
Senin olmadığın yerden,
Su bile almak istemiyor.

Acılar boğuyor içimi,
Gökten yağmur yağıyor.
Giden baharı bile ıslatamıyor,
Kış gelmiş sanki?
Don yapıyor bahar yağmuru.
Güz oldu sanki baharım.
Ümitsiz, solan hayatımdan
Hep seni ararım....

Boğazıma tıkanan hıçkırıklar,
Şişerek, kabaran kalbim,
Ve titreyen dudaklarımla,
Islanan kirpiklerim..

Uçtu , kayboldu canlılığım,
Benim olmadığın dünyamda,
Yaklaşmaz oldu dilim,
Sensiz ,ve senin olmadığın hiç bir tatda..

SORMA

Aha düřtü garip halim,
Anlatmaya varmaz dilim.
Kalem tutmaz oldu elim,
Dost başıma neler geldi?

Yazdım yazdım sayfalarca,
Okuyan olurmu aceba?
Dokunmayın řu sancıma,
Dost başıma neler geldi?

Ruh azınca gönül gezer,
Kötülüęü nasıl sezer!
Yaşar ama candan bezer,
Dost başıma neler geldi?

Aldanmış řu haline bak,
Düşmeden o saçına ak,
Mevlana dergahında yak,
Dost başıma neler geldi?

Sor başıma neler geldi ?...
Gör başıma neler geldi?...

DONUİK

Noktalanana beraberlik,solan ümitler,
Nankörce itiraf,gözüken kafadaki kel!

Soğuyan damarlar, yavaşlayan kalp,
Uçuşan sevgiler , dostluk bile sarp.

Bakışlar soluk, kurumuş gözyaşları,
Dokunmadan ayrılan iki vücut !

Heycansız yüzler bembeyz, soluk.
Ve sevdıyla akan herşey DONUK!.

DELİ DELİ

Deli deli
Ardı önü bomboş belli
Hayat acı
Hayat boş
Bazen nahoş!

Hayat güzel
Hayat boş
Hayat yaşayana inci
Yaşayamayana ince sancı.

Es , yağ
Önüne çıkarsa dağ
Arzuların gibi yaşa
Yaşlanınca üzülürsün
Hayatın gider boşa..

ÖZLENEN BAKIŞ

Aşık oldum gözlerine sonradan.
Çekilmiyor sarı çiçek aradan.
Binbir su getirdi bu gün dereden,
Nerelerden geçip geldik bu gün nereden?

Bu gün bir başkaydın bilmemki neden?
Aşık oldum sanki sana yeniden.
Doymak istedim sana ,kana kana,
Çok kıskandım,kızdım sana dönüp bakana.

Ne yazıkki,
Kalamadık beraber , ömür boyu.
Birbirimize doyasıya bakarak
Ve yanyana ,doyasıya yaşayarak!...

BEKLE VE EKLE

Boş ver artık bu yazılara,
Havısı boşalan balon gibi ,
Söndün artık.
Arzuların,
Heveslerin,
Yaşamaktaki güzelliklerin öldü.

Sen öldün.
Yazma artık.
Bak enerjin bile tükendi.
Yazın bile bozuldu.

Dur !
Bırak, ümitleri ve sevgileri yok olan,
Bir manyakçasına ve
Her şeyi bırak.

Bekle !
Doğarsa eğer yaşama isteğın birgün,
Yaz ve yaz yine ekle!!!!!!..

SERSEM

Sarp kayaya vuran dalgalar gibi,
Cosanda, çağlasanda duyulmaz sesin.
Gölgedeki yalnızlıkla iç içe,
Sorsana kendine bir kez sen nesin?

Unutulmaya , kaybolmaya,
Ulu çınarın gölgesinde,
Havadan yaşarken ,kaybolurken,
Sor kendine,
Sor!..Sor?

Geçen zamanı şeritle bir kere gözlerinde,
Varsa eğer o beyninle?
Sen nesin?
Sen kimsin?
Baktın değilmi?
Hiç olmaya mahkum, bir sersemsin

KİRLİ RUH

Her hava bir biçim veririr
Gönüldeki yerine,
Rastlarsan destur eyle, O'nun gibi birine!

Ruhu kirlenenlerin
Varılmaz hiç yanına ,
İşlemişse kötülük, O'nun o pis kanına!

Kötü insan kötüdür
Boşuna hiç dalaşma,
Uzak dur be kardeşim, sakın ona bulaşma!

HAPI YUTTU BİZİM EŞEK

Öldü!

Ağlayanı yok bizim eşegin.

Nalları havada kaldı.

Gitti postu ucuza sattı,

Geldi bize çalım sattı.

Devri bitti!

Devran gitti, artık havası boşa.

Kendi etti kendi buldu,

Nal yok ayakta, koşa.

Güz geldi , çayır bitti,

Bizim eşek çok yaşa.

Yazık oldu, iyi eşekti,

İyi rafan koşardı.

Seğirtti çayırılığa, aldı birin boşadı.

İpsiz , kösteksizlik alışkanlığı,

Seyip gezdi bizim eşek!

Öldü !

Yazık oldu bizim eşeğe,

Zabın kaldı , hapi yuttu,

Düştü artık döşeğe !

YANMYAN MUM

Toplum ,sorun,problemler,
Hepsi bize, bu engeller.
Bilmem nasıl bitecekse?
Bu hayatta bu çileler?..

Kimi rahat yolun almış,
Kimi şaşmış dili alınmış,
Çıkmış biraz dilenmeye
Kadersizim yolda kalmış.

Bilemeden geçti ömür,
Yandı ciğer, oldu kömür.
Yaşadımmı? yaşadıkmi?
Yanmayan şu mumu söndür.!...

ARAYIŞ

Dalları kırılmış ,yaprağı sarhoş.
Bu hayata meyil verme, sonu boş.
Baharı beklerken dalar ,gelir kış,
Aklına sahip ol,alma başına iş.

İnce hesaplarla süslenir beyin,
Ömür seni çalkalarda getirir.
Gençliği düşlerken gelir ,çatar sin,
Zaman seni kocatarak bitirir.

Zevk aldın mı bilmem sen bu hayattan?
Bana sarhoş, sana ayık mı gelir?
Gurbet eli dolaştıkça her hattan,
Yıllar kaybolanı özünden bilir.

Dolaşıp durursun sanki boşlukta,
Ne ararsın ey dost , sen bu kuşlukta?
Düz sanarak , yürüdüğün kaşlıkta,
Gözünü aç, perişansın taşlıkta.

Ah gönül,deli gönül,azad edemem seni,
Çok istedin, gücüm yok, yedemem seni.
Bitirdin gençliğimi ,kocalığa girmeden,
Gel vaz geç bu sevdadan ,
Âleme rezil etme beni....

KAHIRLI HAYAT

Bir bocalamadır hayat,
Debrenen ılgınlık iersinde.
Kördüğüm olur bazan,
özölmeyen düğümde.!

Yaşamak güzelde, yakalarsan,
Kaçırılmışsan, ararsın karanlıkta.
Bulsanda kaybolur korkularda,
Arzularınla boğularak.

Mutluluğu tatmak mı?
Zor.
Ben tadamadım.
Yağlı ipti,
Birkez yakaladım, yazık ,
Kaydı, elimden gitti!

Haydi hayat
Boş geldin, nahoş yaşadın
Başarıırım sandın,
Yazık, başaramadım!..

SEV Gİ - iki hece

Zorlanan beynindeki zonklama,
Çaresizlik içindeki düşünce,
Hayatın sillesi , acısıyla,
Damla damla eritir insanı!

Hevesleri azalınca arzuların,
Birden dökülür etekleri,
Saçları dağınık biçare,
Yavaş yavaş solar gider naçare!

Çabalar, uğraşlar, sevgiler,
Aşındırarak sürükler seni.
Farkında olmadan birgün,
Boş bırakır cıvıldaşan haneni!

Doğmak,yaşamak ve ölüm,
Şerit gibi seyret ömrün.
Bir gün gelir, zaman eskir,
Aslında çekilmeyen bir zulüm.

Bilinmeyen, sır olan şu bilmece,
Düşünsene , yaşantıda gizlice,
Sev-gi denilen şu iki hece,
Kaybolup gidiyor sanki bir gece!

APTAL KARGA

Dünyayı çözümleyemedim beynimde,
Ya bu dünya başka ya ben başkayım.
Yazarı, çizeri anlayamadım,
Sanki kaybolunmuş ayı ininde.

Zıp zıp bilmeceler, bilmem ne hava!
Yazarı meşhurmuş,havayla cıva.
Sanat sanat derler anlayamadım,
Sanatsız sanatı kavrayamadım!

Türk nesli bozulmuş ,yarıdan fazla,
Televizyon ,gazetesi hepsi bir hava!
Batılı olmada tutturmuş sevda,
Sevdası, özentisi başına bela.

Haberi yok ahmak yok ,olup gider.
Durmadan batıyı, operayı metheder.
Kültürü,sanatı kalmamış gibi,
Batının altına b.. olur gider.

İNİLTİ

Şu Dünya'nın haline bak!
Yaşamakmı, ölmek mi zor?
Aradıkça çıkış yolu,
Virajı zor, yokuşu zor.

Bulmak için mutluluğu,
Çırpınarak şu bolluğu,
Dikenlikteki güllüğü,
Aramak zor, bulmak çok zor.

Dilek taşı dileyene,
Tatlı ekmeğin yiyene!
Çok mutluyum ben diyene,
Tasadüf zor, rastlamak zor.

Yol yokuşlu, düzü bulmak,
Yorulupta yolda kalmak,
İmdatına medet bulmak,
Çağırarak zor, yetişmek zor!

Gel eyleme feryadına,
Dalmadan dünya tadına,
Kurtuluşun kanadına,
Binmek mi zor, inmek çok zor....

HAYATIN İPİ KOPUK

Parça parça olan kalbi susturdum,
Yaşanan acı yaşantımda sensiz.
Özlüyorum hayatın ipini,
Sessiz, bitkin ve çaresiz.

Perişanlıkları getirmeyiniz,
Örünüzü yiyip bitirmeyiniz,
Benim gibi devri yatırmayınız,
Kopuk ipte kalır bir iz!

Saatı, boşalmış zemberek gibi,
Anlamı kaybolmuş, çökmüş bir tipi,
Koptumu bilmemki hayatın ipi?
“Ölü yaşa“ sözü bir emir kipi!

Dolan kaplarını, boşalt sen artık.
İçecek kimseler bulunmaz oldu.
Çölleri biz vâdi olur sanmıştık,
Bardaklar tozlandı, çiçekler soldu!....

NE ?

Mutluluk seninle,
Ve mutsuzluk senin yokluğunda.
Çare!
Aramakta, bulmakta.
Rezil kepaze şey.

Nedir o biliyormusun?
Sevgileri soğutan yokluğunda,
Sevgiler yaratan varlığıyla,
Duygusuz yaratık!

Bıktım seninle uğraşmaktan,
Bulurum kaybolursun,
Tutarım kaçarsın,
Beni soktuğun halleri anlatamam!

Varlığında, yokluğunda,
Benim için , kıymetsizdi.
Ama, o ne?
Gerçek olanı galiba!
Napolyon söylemiş üç kez!
Paraparapara!

Yokluktan Őikayet eden efendi !
Biraz da iktisat etsen olmazmı?
Veresiye et alıpta ,kebab eviren
Tarhana orbası isen olmazmı?

Varken savuran,
Bulunca kavuran,
Biraz iktisatlı davran,
Halinden haberin varmı ?

Ben'de ekledim,
Biraz bekledim,
Galibâ tekledim,
Seni na...suz para!

AH! BOĞUŞARAK GEÇEN ÖMÜR

Hayata başlarken, tanımadan evlilik,
Yaşandıkça pişmanlık, boşanır ilik ilik.

Bazen kazık olur, şu güzel hayat insana,
Bazen odun olur, doğrayamazsın.
Dolarsın ,dolarsın, taşarcasına,
Ağzına geleni söyleyemezsin.

Neler verir , ne beklersin sen elden,
İnsan pis bir koku beklermi gülden?
Cehalet, bencillik öyle kötü ki!
Nankörce dökülür,beyinsiz dilden.

Aşk yoksa bir yuvada,gerisi hep havada,
Ne mutluluk bulursun, hep çırpınır durursun.
Zaman geçtikçe hele, çıldırır,kudurursun.

Lütfen evliliklerde denklik arayın,
Sürükleyip durmasın biri, ötekini.
Hayat güller, çiçekler açsın beri,
Başında girmeyin mezara ,diri diri !.....
Boğuşarak ta geçirmeyin şu güzel ömrü.

(SONRAKİ EKLENENLER)

-BİTİRİRKEN 1.HAYATI VE DELİKAN 'I
! öğüt !

Yolunu sapıtana nasihat acı gelir,
Doğrusu söylendikçe, hep ona sancı gelir.
Dolaşır şaşkın yolda, ona bir hancı gelir,
Düşündükçe sonunda, onadan utancı gelir.

Allah neden göndermiş güzeli, alana?
Sapıtınca yolunu, sarıl onun yoluna.
Gerçekle uyduruğu fark edemez bu ahmak,
Bende yaşadım onu, istersen başıma kak!

Mutluluğa çare, hak yolunda varımış,
Mutsuz olan insana, koca dünya darımış.
Affet beni sen Yarab, duymamak zarar imiş,
Ellerini kaldırıp, ağlamak ne zor imiş.

Yarab! çevirme artık sana dönen elimi,
Tutamam ben ayakta cansız olan belimi,
Geçte olsa anladım, çevirdim ben dilimi,
Yüce Mevlam anlarsın sen,
Şu perişan halimi! affet:::::

SAHTEKAR BORÇLUYA

Bir sahtekar bekler oldum kapıda,
İsmim vardı, benim onun tapuda.
Meğer insan birkez olsun sapıta,
Ne polis başeder onunla, nede zabıta.

Yıllar oldu ,aylar var hep “yarına”
Halbuki ben insaf ettim onun zârına,
Bu gidişle getirmez borcunu mezarına,
Tükürsen ,hisseder mi ?acep arına.

İnsan bazen kendinden utanıyor,
Bütün insanları kendi gibi sanıyor.
İyilerde , kötülerin ateşine yanıyor,
Ahlâk fukarası, kaybediyor,
Ne yazık ki, hep kazandım sanıyor!

HÜZÜNLÜ ANIŞ

Kararsız, çaresiz, sessiz ve hüzünlü,
Bedbaht, yıkılmış ve donuk,
Sevgisiz, neşesiz ve soluk!

Demekki temperamet dolu değilsin ,
Hayallerin, rüyaların sönük.
Kanındaki aslanların kükremiyor artık.

Mevsimmiş meğerse bahar,
Önceden anlaşılamıyor, zor.
Yürekteki yangın sönsede yine,
Oradaki iz, ateşten kalan bir kor.
Hatırlatır anıları,
Ama artık hayali bile zor!

HASTA

Bulamadım Őu kalbimden anlayan,
Gönül hasta ,sevgi hasta ,dil hasta.
Yağmur yağar ,dağı taşı ıslatır,
Yaylalardan uzak kalan sel hasta.

Güz eriŐti, menekŐeler kurudu,
Bülbüllerden ayrı düşen gül hasta.
Arı hasta, çiçek hasta,bal hasta,
O yare gidecek ince yol hasta.

TÖRENDE

Diplomaydı, törendi, onurlu gündü,
Başaranlar için şerefti , ündü.
Cehalet her zaman ilimle söndü,
Bunu anlayanlar köşeyi döndü.

Hoş bir duygu ,böyle günü yaşamak,
Çaba ister, gayret ister başarmak.
Hayata uğurlarken bu yavruları,
Başarı ve mutluluk olsun hayati yolları.

07.12.2000 Kassel Üniversitesi saat 19,15
Not: Kızım Mehtap'ın Ekonomi fakültesini,
oğlum Alper 'in de Ekonomi ve Hukuk
Fakültesi ,Yüksek bölümü diplomalarını aldıkları
törenin anısına orada yazmışım.

VE BİZİM AİLE

Doktorasını da yaptı bizim Alper,
Bu bir genç için gerçek bir Zafer.
Bu sevince Mehtap ve Serap ne der?
Duyunca Nezaket,Fatih ve Soner,
Muzaffrr sevinçle hep dua eder,
Her baba, böyle evlatla iftihar eder.

GONCA

Gonca gibi serpilmişti köyünde
Kader bizi birleřtirdi düğünde
Atçılar'da –Kayseri'de evimde
Açtı “Gonca” yaprağını, gülünü.

Hayat bizi uzun yıllar salladı
Kader bizi gurbetlere yolladı
Almanya'ya kök salarak,dalladı
Açtı “Gonca yaprağını ,gülünü.

Acı tatlı bir hayattı yaşandı
Gonca “Göçer” idi, pek çok taşındı
Anılarla dolu hayat arkadaşımı
Döktü “Gonca” yaprağını gülünü
Yaşlandıkça tutmaz oldu dilini .

Rüyamda eşim Nezaket'in adına “Gonca” dediler, 8 mart 2010 ,kadınlar gününde ben de uyanınca sabah 6.44 te bunları karaladım. M.Köklü

EKMEK – Niğmet !

En lezzetli yemekleri,
Sen olmadan yiyemeyiz.
Soframızda bulunmazsan,
Yemek hazır diyemeyiz.

Sabah, öğle, akşam her öyün,
Gözlerimiz seni arar.
Senin özün faydalıdır,
İnsanlara fazla yarar.

Şükür olsun bu niğmeti verene,
Akıl edip, hikmetini derene,
Çöpe atıp çok günaha girene,
Rabbi için bir yoksula verene.

ACI GURBET (Devlete sitem)

Gurbet dediler, duyduk türküsünü,
Onu tadanların dinledik öyküsünü.
Yılı,ayı ,haftası ve günü,
Gurbet ele bizi sattın mı dostum?

Laflarla söylenmez, sözler az gelir,
Elin ülkesinde bahar ,yaz gelir,
Ele bahar iken sana güz gelir,
Gurbette yorgansız yattın mı dostum?

Bir yanımda yangın, yürekte sızı,
Hatırlarmı bilmem,yarenler bizi?
Toprağı,tezeği , herşeyimizi,
Gurbetin zehrini tattın mı dostum?

Eşin ,dostun, anan, baban el gelir,
Özledikçe ,sol yanından yel gelir.
Göz yaşından iki damla sel gelir,
Gurbet şuluğunu yuttunmu dostum?

YAPIKLI, ENTARİLİ VE TERLİKLİ KADINA

İnsan özündendir güzel giyinmek,
Peygamber sözündendir güzel giyinmek.
Ben Anadolu'luyum , müslümanım diyerek,
Cahilliğin rezil etmiş herşeyi!

Paçavra gibi yerde sürünen bir kılık,
Sanmaki İslâm'a göre bu bir haklılık.
Görgüden, bilgiden tam bir yoksunluk,
Cahilliğin rezil etmiş her şeyi!

Bir müslüman kadın , bir Türk kadını,
Bilmek gerek görünümün tadını.
Şapşal ettin şu milletin adını,
Cahilliğin rezil etmiş her şeyi!

Şehirdeki kılığından utandım,
Avrupa'da, şu haline ben yandım.
Bir Türk görse, oğlun görse utanır,
Türk kadını değil, dilenci sandım!

İnsan gibi giyin, bir Türk gibi ol,
Alkış al, taktir al bol bol.
Senin yanlışına bırak kızayım,
Kırk yıldır öğrenemedinse ben ne yazayım?

PAPANIN ARDINDAN

Bu gün bir hâl oldu, düşündüm durdum,
Tarihe baktıkça, izler görürüm.
Papa öldü diye toz duman Roma,
Utanmaz! bizlerden yüzler görürüm!

Bayraklar yarıda şanlı devletim!
Utanmazmı dedesinden milletim?
Dahada kötüsü varmı, bu zilletin?
Çanakkale, İzmir, gözyaşı var Antep'in.

Yüce Rabbim sana niyâz ederim,
Gâfil olmuş vatanımda inanan.
Peygambere orda şikayetim var,
Dalâlete mi düştü, ülkemizde müslüman?

08.04.05

SONBAHARIN 24 KASIM'INA

Ey genç öğretmen!

Dilindeki yine ANDIN,
Bağrında ateşle yandın,
Vatan, millet, ilim derken,
Özgürlükle uyandın.

Didindin, çırpındın, aç, açık kaldın.
Yarın,
Hep yarın dedin,
Daha iyi olsun dedin,
Bazan horlandın aldırmadın.
Sürüldün, darılmadın.
Özlediğin gençliğini bile yaşayamadın.
Yarın dedin,
Güzel yarın daha iyi,
Daha iyi, daha iyi olsun istedin.
Suçlandın, aldırmadın,
Gençtin, gençlerin oldu, büyüdü.
Yaşlandın,

Saçların ağardı.
Özlediğin yarınlarını, bir türlü bulamadın.

Koştun, koştun,
Sonbahar yapraklarının sarardığını hissettin,
Ağaran saçlarında.
Oh! bile diyemeden,
İhtiyarladın genç öğretmen.

Yorulduñ,
Ama ümitsiz hiç olmadın!
Ellerinden öperim,
<vefâkar, cefâkar>
Benim saçlarımı tutan,
Şefkatle okşayan, unutamadığım,
Hürmetle andığım,
Sevgili öğretmenim.

GÖRÜNMEYEN POSTACI

Bir haberci uğrak verdi bu yana,
Az kalsın vedâ ediyoduk şu tatlı cana!
Tecelli etseydi Hak'tan gelen vedâ,
Dedesini hatırlayamayacaktı bizim küçük
Senâ!

Hakkı bilen her an hazırdır “O” na,
Pençeleşmeden ölümlle, Allah de kana kana.
Ey dost, kim güzel isterse öbür tarafı?
Bilmek lâzım ki, önce burada yana!
Suale hazırlık orada değil, burada
sana!

Her iki taraflı hazırlıklar güzeldir,
Yaşa bu dünyada, kıymetin bildir.
Didin, uğraş, kötülükleri sildir,
Hem burada, hem orada hak birdir!
Hem ona, hem bana, hem de
Sana!

29/5/2005 e atfen!

UZAK KALDIK GURBET ELDE

Ey ağalar, ey paşalar,
Uzak gittik gurbet ele.
Frankistan-Almanya'ya,
Uzak gittik gurbet ele.

Yakında döneriz dedik,
Gurbetin ekmeğın yedik.
Çok çalıştık, hep didindik,
Uzak gittik gurbet ele.

Hasrete dayanırız sandık,
Mal, mülk hevesine daldık.
Ana gitti, baba gitti,
Gurbette , çiğerden yandık.

Çoluk- çocuk, dede olduk,
Oymağı burada bulduk.
Davul – zurna düğünleri,
Artık gurbet elde kurduk.

Selam olsun yarenlere,
Hâlâ bizi bilenlere.
Rahmet olsun ölenlere,
Uzak gittik gurbet ele!

2011-06-01

NEREDEYİM

Haber aldım El'den tedirginlik var,
Bulduğum mekan, bana oldu dar.
Göremedim kimseyi, nice yıllar var,
Elim beni, ben Elim'i kaybettim.

Hal böyledir , uzakta , sevgisiz yaşam,
Özlemim dopdolu sizlere koşam.
Kime, niçin bilmem dağları aşam,
Elim beni, ben Elim'i kaybettim.

Ben vardıkça onlar uzağa gitti,
Karşılıksız sevgi, nihayet bitti.
Bendeki duygular da çekti de gitti,
Elim beni, ben Elim'i kaybettim.

Kinayeli deyiş,söylemiyor dil,
HAK biliyor kahrımı,SEN de iyi bil.
Yakışmadı ele verdiğim her gül,
Elim beni,ben elimi kaybettim.

Not: Buradaki EL , yakınlarım,oymağım anlamında
Kullanılmıştır.

Aralık-2011

BİR TÜRLÜ

Yaşamayı anlamadım bir türlü,
Gerçeğinde bulamadım bir türlü,
Geldi geçti hayat benden her türlü,
Direk yolu bulamadım bir türlü.

Can cânanı bulmadıkça bir türlü,
Sen seveni bulmadıkça bir türlü,
Eşin-dostun hepsi heva her türlü,
Sana yoldaş olmadıkça bir türlü.

Kırık kanat, kırık kalple bir türlü,
Anlamak mı? Gerçek sanat bir türlü,
Sevgi , saygı kalmamış sa her türlü,
Tut her şeyi denize at BİR TÜRLÜ !

YILLAR

Umutlarım çaldı yıllar,
Neşemi de kırdı yıllar,
Bağırısam da , çağırısam da,
Hesabımı gördü yıllar.

Bahar ile yaz mı kaldı,
Telde mızrap saz mı kaldı,
Rüzgar soğuk ,güz mü kaldı,
Vakti kış eyledi yıllar,

Saçlarıma ak mı düştü,
Yandı yürek, gayrı pişti.
Rüzgâr gibi geldi geçti,
Korum küllendirdi yıllar.

M.K. 2012

Gönül dostum,Abdurrahim Karakoç bu gün Hak'kın rahmetine yürüdü. Kim olursan ol, nihayet hepimizin sonu bu yol!

-VEDÂ-

Sen gittin “Sevgili”nin yanına,
İnşallah ermişsindir muradına.
Ne olur, bizi de çağır
Zamanı gelince, O huzur diyarına,
Aşık olduğun O peygamberin Sancağı'nın altına.

Ülkünle, davanla bir abideydin,
Din ve millet uğruna pek çok didindin.
Duygularını haykırdın, şiirlere indirdin,
Ey Karakoç!Sen kendini gönüllere bindirdin.

Türk-İslâm davasının fikir önderi,
Türkülerin yaktı hep yürekleri.
Seni uğurlarken, vakurlu bir eda,
Dualarla edyor, sevenlerin sana vedâ!

08/06/2012 Muzaffer Köklü

25-9-2012 NEŞET ERTAŞ'ın ardından

Bir çınar daha devrildi bu gün,
Halk ozanı bahçesinden.
Herkesi çok üzdüğü gibi,
Beni de acıttı derinden.

Sustu, Bokır'ın tezenesi sustu,
Ağlaştı ardından seveni, dostu.
Evlatları sazını duvara astı,
Türkü sevenler adına , bugün bir yastı.

Ertaş Neşet, sazının ,sözünün ehli idin,
Gariplerin gönlünde taht kurmuş sevgiliydin.
Gelecek ozanlar da ,duyup, seni alkışlasın,
Merhamet sahibi Rabbim, seni de bağışlasın.

Muzaffer Köklü

Benim gibi bir sızlananın zarilenmesini de sizlerle paylaşayım. O da kimse? Benim bazan ihtiyarlık şakalarım katılanlardan galiba.

İHTİYARLIK

Artık iş kalmadı yârenler bizde
Tökezliyor olduk yazıda-düzde
Şairdik, hatiptik yazardık sözde

Ekmeği yemeye ağızda diş yok
Dedik ya efendiler bizlerde iş yok.

Bir secdeye varsam başım dolanır
Ne yesem, ne içsem midem bulanır
Bütün dertler birbirine ulanır

Yuvamız boşaldı, uçacak kuş yok
Hayra yorulacak hayal yok, düş yok.

Sağ yanım titriyor, sol yanım tutmaz
Nabzım tekler durur, muntazam atmaz
Ayağım bir türlü ileri gitmez

Ağzım her an kuru, gözümde yaş yok
Artık bundan böyle bizlerde iş yok.

Yaşıtlarım birer birer ölüyor
Yeşil yaprak kara toprak oluyor
Azrail de başucumda soluyor

Üstüme dikmeye ağaç yok, taş yok
Arkandan verilecek yemek yok, aş yok.

Tomurcuktu! çiçek açtı , güller soldu , yere düştü !

Yirmi birinci asrın başına geldik
Sohbet belli değil, söz belli değil,
Tomurcuk olmadan kurudu güller
Bahar belli değil, yaz belli değil.

Şu Almanya'da da , kimin ne olduğu hiç belli değil !

NASİP

Hey ağalar
Hele dostlar,
Dinleyin Őu garip hali

Nasip gurbet ele ıktı
Gurbet nice ocak yıktı
Özlem yürekleri yaktı

Uğurladı , döndü baktı
Gitti geri döndü baktı
Hasret ile döndü baktı
Yaktı yüreğimi yaktı.

Sazım çalar, sözüm söyler
Bilmem gurbet bize neyler
Sevinerek gelmiş idik
Őimdi herkes sitem eder
Ömür böyle geçip gider. 2013

GURBETTEN SILAYA -ACI SIZLANIŞ

Bir hayaldi, bir hevesle yurttan çıktık,
Dönüp,dönüp geri baktık,
Gayrı gemileri yaktık,
Neye geldik Almanya'ya ? Nakarat

Anan baban orda kaldı,
Eşin dotun nerde kaldı ?
Kim ? bizi gurbete saldı,
Neye geldik Almanya'ya ? Nakarat

Dönülmez bir yola daldık,
Herşeyi paradır sandık,
Çoluk,çocuk burda kaldık,
Neye geldik Almanya'ya ? Nakarat

Ne söyleyim,ne yazayım,
Bilmem ki kime kızayım,
Daralmış bir hafızayım,
Neye geldik Almanya'ya ? Nakarat

(Nakarat) Almanya'ya Almanya'ya (2)
Neye geldik Aalmanya'a (2)
Neye geldik aldanmaya...

23/10/2014 Kassel -Almanya
(sazla çalınacak)

BENEN BİTTİİİİ !

Ne oldu bu bađa, bahçeye,
solmuş gül kaldı.

Ayrık attık,köken saldık ,
kuru dal kaldı.

Hani nerde, bacı-kardeş,
yel kaldı.

Elli yıllık can yoldaşın
el kaldı.

Seherlerde öten bülbül,
lâl kaldı.

18/01/2015

M.Köklü

SON SÖZ

Allah, adaletiyle her nankörlüğün hesabını soracak.

Haddini aşan, muhakkak cezasını bulacak.

Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Kimse de, ADALETİ kendi tarafına yontmasın.

M.K.

